

Γυναίκες και παιδιά στη ζωή του Ιησού

Ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα και τη Μαρία

Κι ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα και την αδελφή της καθώς και το Λάζαρο. Ιωάννης 11:5.

Ο γυνα κες υποστήρ ζαν τον Ιησού

Ο Ιησούς περιόδευε σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό κηρύττοντας και εξαγγέλλοντας το χαρμόσυνο μήνυμα της βασιλείας του Θεού. Τον συνόδευαν επίσης οι δώδεκα μαθητές του και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευτεί από δαιμονικά πνεύματα κι αρρώστιες, όπως η Μαρία, που τη λέγανε Μαγδαληνή, από την οποία είχε βγάλει επτά δαιμόνια, η Ιωάννα η γυναίκα του Χουζά, που ήταν διαχειριστής του Ηρώδη, η Σουζάννα και πολλές άλλες που τον φρόντιζαν προσφέροντας από τα υπάρχοντά τους. Λουκάς 8:1-3.

Ο Ιησούς έκλαψε στα νέα της Μαρ ας

Η Μαρία, λοιπόν, μόλις έφτασε εκεί που ήταν ο Ιησούς, τον είδε κι έπεσε στα πόδια του λέγοντάς του: Κύριε, αν ήσουν εδώ, δε θα πέθαινε ο αδελφός μου. Τότε ο Ιησούς, καθώς την είδε να κλαίει και να κλαίνε επίσης και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, συνταράχθηκε νιώθοντας βαθιά συγκίνηση, και είπε: Πού τον έχετε θάψει; Του λένε: Κύριε, έλα να δεις. Ο Ιησούς δάκρυσε. Ιωάννης 11:32-36.

Ο Ιησούς νο αζόταν π ο πολύ γ α τ ς γυνα κες κα τα πα δ ά στην Ιερουσαλήμ παρά γ α τον εαυτό του

Τον ακολουθούσε επίσης μεγάλο πλήθος λαού, καθώς και γυναίκες που στηθοκοπιούνταν και θρηνούσαν γι' αυτόν. Στράφηκε τότε ο Ιησούς σ' αυτές και είπε: "Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, αλλά για σας τις ίδιες να κλαίτε και για τα παιδιά σας". Λουκάς 23:27-28.

Ο Ιησούς καλωσόρ ζε τα πα δ ά

"Όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδάκι στ' όνομά μου, εμένα δέχεται, κι όποιος δέχεται εμένα, δέχεται όχι εμένα, αλλά εκείνον που με απέστειλε". Μάρκος 9:37.

Ο Ιησούς ε πε ότ πρέπει να γ νουμε σαν μ κρά πα δ ά γ α να ε σέλθουμε στη βασ λε α του Θεού

Κάποτε, του έφεραν παιδάκια για να τ' αγγίξει, αλλά οι μαθητές μάλωναν εκείνους που τα έφεραν. Ο Ιησούς, όμως, όταν τους είδε, αγανάκτησε και τους είπε: Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα και μην τα εμποδίζετε, γιατί σε ανθρώπους σαν κι αυτά ανήκει η βασιλεία του Θεού. Πραγματικά, σας λέω, όποιος δε δεχτεί τη βασιλεία του Θεού σαν παιδί, αυτός ποτέ δε θα μπει σ' αυτήν. Κι αφού τα αγκάλιασε, τα ευλογούσε, βάζοντας τα χέρια του πάνω τους. Μάρκος 10:13-16.

Ο Ιησούς φρόντ σε γ α τη μητέρα του ενώ βρ σκόταν στο σταυρό

Κοντά στο σταυρό του Ιησού στέκονταν η μητέρα του. Ο Ιησούς, λοιπόν, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή, που ιδιαίτερα αγαπούσε, να της συμπαραστέκεται, λέει στη μητέρα του: "Γυναίκα, να ο γιος σου". Έπειτα λέει στο μαθητή: "Να η μητέρα σου". Και από εκείνη την ώρα, την πήρε ο μαθητής στο σπίτι του. Ιωάννης 19:25-27.

Ο γυνα κες ήταν παρούσες στην ταφή του Ιησού

Οι γυναίκες που είχαν έρθει με τον Ιησού από τη Γαλιλαία, ακολούθησαν από κοντά τον Ιωσήφ, από την Αριμαθαία, και είδαν το μνήμα και ότι τοποθετήθηκε εκεί το σώμα του Ιησού. Λουκάς 23:55.

Σε γυνα κα εμφαν στηκε πρώτα ο Ιησούς μετά την ανάστασή του

Η Μαρία στεκόταν έξω, κοντά στο μνήμα κι έκλαιγε. Και καθώς έκλαιγε, έσκυψε να δει μέσα στο μνήμα και βλέπει δύο αγγέλους, με λευκές στολές, να κάθονται εκεί που ήταν τοποθετημένο το σώμα του Ιησού. Της λένε τότε εκείνοι: Γυναίκα, γιατί κλαίς; Τους απαντάει: Σήκωσαν τον Κύριό μου και δεν ξέρω πού τον έβαλαν. Και καθώς είπε αυτά, γύρισε προς τα πίσω και βλέπει να στέκεται ο Ιησούς, αλλά δεν τον αναγνώρισε. Της λέει τότε ο Ιησούς: Γυναίκα, γιατί κλαίς; Εκείνη, νομίζοντας πως είναι ο κηπουρός, του λέει: Κύριε, αν τον σήκωσες εσύ, πες μου πού τον έβαλες κι εγώ θα τον πάρω. Της λέει ο Ιησούς: Μαρία! Γυρίζει εκείνη και του λέει: Δάσκαλε!. Της λέει ο Ιησούς: Μη με κρατάς, γιατί δεν έχω ανέβει ακόμα στον Πατέρα μου. Έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή στους μαθητές και τους διηγείται πως είδε τον Κύριο και τι της είπε. Ιωάννης 20:11-18.

Women and children in the life of Jesus

Jesus loved Martha and Mary

Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. John 11:5

Women supported Jesus

Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The Twelve disciples were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases: Mary (called Magdalene) from whom seven demons had come out; Joanna the wife of Cuza, the manager of Herod's household; Susanna; and many others. These women were helping to support Jesus and the disciples out of their own means. Luke 8:1-3

Jesus wept at Mary's news

When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, "Lord, if you had been here, my brother Lazarus would not have died." When Jesus saw her weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. "Where have you laid him?" he asked. "Come and see, Lord," they replied. Jesus wept. John 11:32-36

Jesus was more concerned for the women and children of Jerusalem than for himself

A large number of people followed Jesus toward the place of crucifixion, including women who mourned and wailed for him. Jesus turned and said to them, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me; weep for yourselves and for your children." Luke 23:26-28

Jesus welcomed children

"Whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me; and whoever welcomes me does not welcome me but the one who sent me." Mark 9:37

Jesus said we must become like a little child to enter heaven

People were bringing little children to Jesus to have him touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." And he took the children in his arms, put his hands on them and blessed them. Mark 10:13-16

Jesus provided for his mother while on the cross

Near the cross of Jesus stood his mother. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son," and to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. John 19:25-27

Women witnessed Jesus' burial

The women who had come with Jesus from Galilee followed Joseph of Arimathea and saw the tomb and how Jesus' body was laid in it. Luke 23:55

Jesus first appeared to a woman after his resurrection

Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white, seated where Jesus' body had been. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. "Woman," he said, "why are you crying?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out "Teacher". Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father." Mary Magdalene went to the disciples with the news: "I have seen the Lord!" And she told them that he had said these things to her. John 20:11-18